



Andere Wereldroep websites

Google™ Custom Zoek

Sitemap
Print

Zoek artikelen met de
Landenkiezer

Kies regio

Laatste nieuws

Luister live

Programma's

Uitzending gemist

Nederland

- Politiek
- Samenleving
- Justitie
- Economie
- Wetenschap
- Geschiedenis
- Cultuur
- Taal
- Sport
- Typisch NL
- Recepten
- Columns

Vertrek uit Nederland

Wonen in het buitenland

Werken in het buitenland

Terug naar Nederland

Expat aan het woord

Expat Experts

Video

Dossiers

Weblogs

Nieuwsbrieven

Forum

WereldExpat.nl > Overzicht -Vertrek- > Kinderen

Help! Ik krijg een Third Culture Kid

Training voor toekomstige expatouders

DOOR VANESSA DEIJ

06 augustus 2007

Je gaat naar of woont al in het buitenland met kinderen. Hun welzijn is voor jou als ouder waarschijnlijk het allerbelangrijkst. Daarom is het essentieel te weten dat jouw in het buitenland opgroeiende Nederlandse kinderen, Third Culture Kids (TCK) worden, zegt psychologe Corry Nap. Hier goed mee omgaan zorgt voor een goede buitenlandse ervaring en helpt kinderen met hun uiteindelijk terugkeer naar Nederland. Maar wat zijn TCK?

Definitie Third Culture Kids

"Personen die als kind een aantal jaar hebben gewoond in één of meerdere culturen anders dan de cultuur van hun ouders, en daardoor zich verbonden voelen met al deze culturen, zonder zich in één ervan volledig thuis te voelen. Maar zij voelen zich het meest thuis bij personen die een gelijksoortige ervaring hebben opgedaan."

- David Pollock

Third Culture Kids: The Experience of Growing Up Among Worlds

door David Pollock en Ruth Van Reken

ISBN: 1857882954

Vijf paar ouders zijn bijeengekomen in Amersfoort. Ze volgen vandaag de training 'Met het gezin de zending in' van het ITMP (Instituut voor Transculturele en Missionaire Psychologie). Alle echtparen zullen binnenkort voor missiewerk naar het buitenland verhuizen met hun jonge kinderen. Ze hopen door deze training handvatten te krijgen waarmee ze hun kinderen kunnen bijstaan in het buitenland. Hun trainer, psychologe Corry Nap, legt hen onder andere uit wat het betekent om TCK op te voeden.

Karaktertrekken

TCK voelen zich volgens de theorie van Pollock niet helemaal thuis in de cultuur van hun ouders (eerste cultuur) en ook niet in de inheemse cultuur van het land waar ze wonen (tweede cultuur). Zij voelen zich het prettigst bij kinderen die ook buiten hun thuisland zijn opgegroeid. Een kind van Nederlandse ouders, opgegroeid in Oman, zal zich het meest verbonden voelen met bijvoorbeeld een Brits kind dat is opgegroeid in Tsjechië. Samen vormen deze kinderen hun eigen culturele gemeenschap, vandaar de naam: Third Culture Kids.



Dit echtpaar verhuist binnenkort voor missiewerk naar het buitenland met hun jonge kinderen.

Corry Nap legt vervolgens uit wat dit dan voor een kind betekent. "TCK hebben door hun buitenlandse ervaring een uitgebreider wereldbeeld, leven vaak in het hier en nu en kunnen zich beter aan nieuwe situaties aanpassen dan hun leeftijdsgenoten in Nederland. Maar daarnaast hebben ze ook het gevoel nergens echt bij te horen en dit gevoel houden ze vaak ook als volwassene."



Corry Nap tijdens een training.

Twee culturen

Het gevoel van nergens helemaal bijhoren, kunnen ouders niet oplossen door hun kinderen af te schermen van één van de twee culturen, waarschuwt Nap. "Je kunt het beste je kinderen stimuleren om in beide culturen hun wortels te laten schieten." Dat is volgens de psychologe nodig om expatkinderen te helpen hun identiteit te vormen. "Alle tieners vragen zich af 'wie ben ik'. TCK gaan zich daarnaast ook afvragen of ze Nederlander zijn. Wanneer ze alle culturen waarmee ze aanraking zijn gekomen goed kennen, kunnen ze deze vraag goed beantwoorden."

Daarom is het volgens Nap belangrijk dat ouders aandacht blijven besteden aan Nederlandse gewoontes. "Kinderen die in Nederland zijn opgegroeid zijn een bepaalde manier van leven gewend. Ze moeten al afscheid nemen van familie en vriendjes. Als je, als ouder, het Hollandse levenspatroon direct aanpast aan de lokale gebruiken, kan dat hen een onrustig en onvertrouwd gevoel geven." Integreeren is belangrijk, "maar bak af en toe ook eens een pannenkoek."

Onrust

Marianne en Hammen hebben zelf ook die onrust ervaren. Ze hebben nu een baby, maar woonden al eens eerder met z'n tweeën in het buitenland. "We wilden niet Nederlanders worden die zich op een compound afsluiten en geheel Nederlander blijven. We zijn helemaal in de inheemse cultuur gedoken en hebben aan alle lokale gebruiken meegedaan. Maar na een paar maanden waren we zo overrompeld, dat we ons even moesten terugtrekken in onze woning om weer alleen Nederlands te praten."



Janneke, Jelle, Hanneke en Erik volgen samen met drie andere koppels de ITMP-cursus: Met het gezin de zending in.

"Dit is mijn dochter ook overkomen", merkt een andere cursiste op (die wegens veiligheidsoverwegingen liever niet met naam genoemd wil worden). Zij vertrekt binnenkort naar Indonesië, waar ze al met haar kinderen op vakantie is geweest. "We verbleven bij een Indonesisch gezin en ons dochtertje was zo druk met het spelen met de andere kinderen dat ze ons in die weken bijna niet sprak. Terug in Nederland was ze tijdelijk verslagen. Achteraf hadden we haar af en toe bewust moeten terugtrekken, zodat ze tot rust kon komen."

Tijd voor gezin

Praten en tijd nemen om als gezin samen te zijn, is volgens Nap essentieel. Zo creëer je rust voor je kinderen. "Alles valt weg voor je kind, behalve het gezinsverband. TCK hechten zich meer aan mensen dan aan plaatsen. Het gezinsleven moet daarom vertrouwd blijven. Probeer de familierituelen in stand te houden. Hier moet je goed op letten want je verzandt straks in de drukte van het verhuizen en het ontdekken van de nieuwe omgeving. En kinderen hebben extra behoefte aan jullie aandacht."

'Met het gezin de zending in' is een cursus van het Instituut voor Transculturele en Missionaire Psychologie (ITMP). Voor meer informatie over dit instituut lees het [interview met medewerkster Corry Nap](#) of bezoek hun website: www.itmp.nl.

Lees meer over TCK en ATCK (Adult Third Culture Kids)

- [TCK World](#)
- [Interaction International](#)
- ['According to my paspoort I'm coming home'](#) door Kay Branaman Eakin (pdf)
- [Third Culture Kids: Focus of Major Study](#) door Ruth Hill Useem
- [Third Culture Kids: Prototypes for Understanding Other Cross-Cultural Kids](#) door Ruth E. Van Reken en P. Bethel

Ontvang je het gratis WereldExpat magazine nog niet?

[Meld je dan nu aan. Dan sturen we het in het vervolg naar je e-mailadres.](#)

Reacties:

mariak , 2 september 2007 - Verenigde Staten

In Ned. geboren en verder met mijn Ned. ouders als gezin in verschillende landen gewoont en gewerkt. Getrouwd in Ned.

Externe Links:

[ITMP](#)
[TCK World](#)